

Lied van de Geest (4)

Deze dag, je verwacht, in dit uur,
nieuw begin, met een naam en met vuur,
want je weet het, en je ziet het, veel mensen zijn gewond,
onverstaanbaar, heel de wereld rond.

Refrein:

Wat ben jij, en wat zijn wij, van heel ver
elkaar nabij, bid de Geest, in hoop en vrees
aarde zal vol vrede zijn.

Deze dag, als het mag, in een droom,
alleman in een tuin, bij de boom,
want je weet het, eens komt het, een nieuwe ademtocht,
door de mensen, eeuwenlang gezocht. Refrein:

Deze dag, even stil, voor de storm:
vraag elkaar, naar het hoe en waarom,
want je weet het, en je voelt het, waar liefde wordt gedaan,
een nieuwe stad van mensen zal ontstaan! Refrein: