

Vogelvrij (11)

Soms is de wereld zo wreed,
dan zou ik weg willen zweven, los van die loden planeet,
ver van de volken, weg naar de wolken

Soms is 't leven zo zwaar,
dan zou ik op willen stijgen, ver van geweld en gevaar,
ver van de mensen over de grenzen,
Vrij en verheven vogel wil ik zijn.

Refrein:

Hoog over land en oceanen,
hemelhoog overleef ik al mijn tranen
Ik zwenk en zweef met de wieken op de wind,
Ik leef boven de dingen, zo wil ik zingen
Vrij als een vogel, vogel wil ik zijn.

Soms ben ik rustig en moe,
dan zou ik weg wil vliegen ergens en nergens naar toe;
Niets meer te vrezen, vrij wil ik wezen,
Vrij en verheven vogel wil ik zijn.

Refrein:

Noe noe noe noe noe noe noe 3x

Niets meer te vrezen, vrij wil ik wezen...

La la la la la la 3x

Boven de dingen, zo wil ik zingen, vrij als een vogel, vogel wil ik zijn.

Refrein: