

143 Niet te geloven

Zeg nooit: onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.
Zeg nooit: niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als 't gaat.

Refrein:

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen met tranen in de ogen:
“Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij”.

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.

Refrein

Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier die ons bevrijdt.
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.

Refrein: dadidai.....

Zeg nooit dat het godvergeten lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: Stil maar, wacht op betere tijden.
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan.

Refrein