

17b Lied van het licht (meI: 9dc van Beethoven)

Uit het duister zonder grenzen,
uit de nacht van hoop en vrees,
komt Hij weerloos als wij mensen,
als een Licht dat ons geneest.
In de dood was Hij verdwenen
met een naam en een gezicht;
als een vuur is Hij verschenen,
komt Hij stralend aan het licht.

Refrein:

Zingt een lied van licht en vrede want de Heer is opgestaan;
dood en donker zijn verdreven, heel de aarde looft Zijn naam.

Als een woord aan ons gegeven,
als een lente lang verwacht;
als een nieuw begin van leven
heeft Hij ons het licht gebracht;
mensen voelen, mensen vragen,
blinden tasten naar de zon;
zingt vandaag en alle dagen
van een nieuwe horizon.

Refrein:

Alle mensen, alle volk'ren
heft uw ogen naar het licht,
levend met elkaar verbonden,
uit het donker opgericht.

Refrein: