

## 19. Ik vraag me af

Ik vraag me af, waarom er grenzen bestaan,  
die mensen scheiden van elkaar  
Elke dag, wordt ergens onrecht begaan,  
al meer dan honderdduizend jaar,  
En telkens weer als moeder Aarde wordt bedreigd  
Van horizon tot horizon  
Wou ik dat 't anders kon

Refrein:

Iedereen heeft zo z'n dromen  
Wil de wereld anders zien  
Zal het ooit zo ver nog komen  
Dat het tij weer keert misschien  
Wie wil niet in vrijheid leven  
Zonder angst, zonder geweld  
Naar een wereld blijven streven  
Waar een mensenleven telt

M'n levenlang, zal er onrust bestaan,  
Ik weet niet of het ooit over gaat  
Is er nog hoop voor de kinderen van vandaag?  
Wordt hun leven nog de moeite waard?  
En telkens weer als moeder Aarde wordt bedreigd  
Van horizon tot horizon  
Wou ik dat 't anders kon

Refrein: