

Vrijheid en vrede (75)

We lezen het daag'lijks in de kranten.
We zien het op beelden in 't journaal.
Honger en oorlog, haat en nijd, overal
de wereld vertelt zo haar verhaal.
Denk niet alleen dat het ver weg is.
't Gebeurt in de buurt en dichtbij huis.
Mensen zo eenzaam en alleen, hulpeloos,
zwervend op zoek naar een nieuw thuis.

Refrein:

God geeft u ons hoop om voor te leven.
In vrijheid en vrede met elkaar.
En geeft u ons kracht om te vergeven.
Dan wordt onze droom toch ooit eens waar.

We zien het aan kind`ren als ze spelen.
Zonder problemen met elkaar.
Zonder een onderscheid van kleur, geloof of stand,
de droom wordt een heel klein beetje waar.
Als wij eens hun voorbeeld zouden volgen,
proberen diezelfde weg te gaan.
Dan moet het toch moog`lijk zijn dat ooit de wereld leeft
met zicht op een menselijk bestaan.

Refrein:

Dan is er weer hoop om voor te leven.
In vrijheid en vrede met elkaar.
Dan is er de kracht om te vergeven.
En wordt onze droom toch ooit eens waar.