

Een mens leeft niet van brood alleen (79)

Een mens leeft niet van brood alleen,
maar van de mensen om hem heen,
die zijn van God geboren.
Zo leven wij van land tot land
en niemand loopt en niemand loopt
en niemand loopt verloren.

En als de Heer het land niet geeft
dan is er niemand die het heeft,
dan blijven woorden dromen.
Alleen wie leeft op goed geluk, die ziet het ooit,
die ziet het ooit, die ziet het ooit wel komen.

Geluk komt door de tranen heen
dat is de weg voor iedereen,
en niemand kan het maken.
Het groeit als koren in de nacht en niemand hoeft,
en niemand hoeft, en niemand hoeft te waken.

Wat hoop en toekomst zullen zijn,
overal is geboortepijn,
zover wij kunnen kijken.
Maar God is God, zijn woord een woord,
wat wil je meer, wat wil je meer
wat wil je meer bereiken?