

33:Lied: Twijfels

Ik slenter door de straten van de stad
en ben al haast vergeten welk doel ik had.
Ik loop wat sneller, blijf dan plotseling staan
en denk: zou ik wel naar binnen gaan?

Refrein:

Want het is er vaak zo koud
en ik voel me er alleen
ook al zijn er in die ruimte
zoveel mensen om me heen.
En ik vraag me weleens af,
snappen zij wat ik bedoel,
als ik uit probeer te leggen, wat ik voel.

Ik ben op zoek maar alles lijkt zo vaag,
de zekerheid van vroeger werd een open vraag.
Wat voel ik als ik zeg dat ik geloof?

Ik schreeuw, maar de mensen lijken doof!

Refrein

tussenspel

Ik schreeuw, maar de mensen lijken doof!

Refrein

De tijd dringt en de deuren gaan al dicht.
De keuze tussen wel-of-niet valt mij heel slecht.
De deur sluit geruisloos achter mij.
Ik denk: zou het dit keer anders zijn?

Want het is er vaak zo koud
en ik voel me er alleen.
Toch zijn er in die ruimte
zoveel mensen om me heen.
En misschien is er wel één
die begrijpt wat ik bedoel
als ik uit probeer te leggen, wat ik voel.