

31A: Iedere dag zijn wij op reis

Ied're dag zijn wij op reis
waar vandaan en waar naar toe.
Onvermoeibaar jagen wij maar door.
Onbewust wordt ieder toch doodmoe.
Wij verjagen, lieve God,
zo gauw dat klein en stil geluk
voor ieder mens, de vrede.

Met elkaar zijn wij op reis
ieder gaat zijn eigen weg.
Kijken amper meer naar links of rechts.
Onze wegen zijn zo druk en lang.
Wij verjagen, lieve God,
zo gauw dat klein en stil geluk
voor ieder mens, de vrede.

Ook vandaag zijn wij op reis
waar vandaan en waar naar toe.
En we schakelen in drie of vier,
zoeken in versnelling ons vertier.
Wij verjagen, lieve God,
zo gauw dat klein en stil geluk
voor ieder mens, de vrede.

'k Sta aan 't einde van mijn reis
waar vandaan en waar naar toe.
'k ben verward en weet de weg niet meer.
Voel me hulpeloos en o zo moe.
'k Wil U vragen, lieve God,
geef mij dat klein en stil geluk.
Verhoor mijn wens: DE VREDE