

310: Rome

Allen: Oeh

Heren:

Ik zeg de dingen die ik denken moet
en ik loop je voor de voeten
maar ik hoop dat ik het goed
of in ieder geval beter doe

Heren en sopr:

Dan hoe ik het al die jaren heb gedaan
weinig troost en te veel tranen
laat ons proosten op de jaren
die er nu nog komen gaan

Alten: oeh

Allen:

Rome
zeg me via welke weg te komen
lopend via welke straat of steeg
meer dan honderdduizend wegen
naar Rome.
ik zal me door de liefde laten leiden
verleidingen voorgoed opzij gezet
om de dromen van ons Rome
waar te laten zijn

Alten: oeh

Heren:

En slecht één gedachte verderop
zit verscholen in je hoofd
en ik heb je vaak beloofd
dat ik weer te voorschijn kom

Heren en sopr:

De reden dat ik af en toe verdwijn
ligt verscholen in het feit
dat ik hoop dat ik uiteindelijk
weer door jou gevonden word

Allen:

Rome
zeg me via welke weg te komen
lopend via welke straat of steeg
meer dan honderdduizend wegen

naar Rome.

Ik zal me door de liefde laten leiden
verleidingen voorgoed opzij gezet
om de dromen van ons Rome

Rome

zeg me via welke weg te komen
lopend via welke straat of steeg
meer dan honderdduizend wegen
naar Rome.

Ik zal me door de liefde laten leiden
verleidingen voorgoed opzij gezet
om de dromen van ons Rome
waar te laten zijn, waar te laten zijn.
om de dromen van ons Rome
waar te laten zijn.