

Verdronken vlinder

- Heren:** Zo te sterven op het water met je vleugels van papier
Zomaar drijven na 't vliegen in de wolken drijf je hier
- + **Sopr:** Met je kleuren die vervagen zonder zoeken zonder vragen
Eindelijk voor altijd rusten en de bloemen die je kuste
- Allen:** Geuren die je hebt geweten
Alles kan je nu vergeten
Op het water, wieg je heen en weer
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier
- Heren:** Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht
Is een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht
- + **Sopr:** Wil ik sterven op het water maar dat is een zorg van later
Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenbladen wiegen
- Allen:** Maar zo hoog kan ik niet komen
Dus ik vlieg maar in m'n dromen
Altijd ben ik voor het leven op de vlucht
Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht
- Heren:** Om te leven, dacht ik, je zou een vlinder moeten zijn
Om te vliegen heel ver weg van alle leven alle pijn
- + **Sopr:** Maar ik heb niet langer hinder van jaloersheid op een vlinder
Als zelfs vlinders moeten sterven laat ik niet mijn vreugd bederven
- Allen:** Ik kan zonder vliegen leven
Wat zal ik nog langer geven
Om een vlinder die verdronken is in mei
Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn