

## **45 King of kings – Prijs de Koning**

In het duister waar wij wachtten  
Zonder hoop, zonder licht  
Kwam U hier om ons te redden  
Niets dan liefde in Uw blik

Om de wetten, te vervullen  
Kwam Gods Woord toen tot een maagd  
Van een troon vol grootse glorie  
Naar een kribbe hier op aard

Prijs de Vader  
Prijs de Zoon  
Prijs de Geest  
die in ons woont  
God van glorie  
Majesteit  
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Om verlorenen te vinden  
Om Uw koninkrijk op aard  
Om de schepping te verlossen  
Werd het kruis U niet bespaard

En ook zelfs in al Uw lijden  
Keek U naar de eeuwigheid  
Wetend, dit is onze redding  
Jezus, U heeft ons bevrijd

Prijs de Vader  
Prijs de Zoon  
Prijs de Geest  
die in ons woont  
God van glorie  
Majesteit  
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Op de dag dat U weer opstond  
Wachtte heel de hemel af  
Tot de steen werd weggerold  
Jezus overwon het graf

En de doden stonden op  
Eng'len juichten vol ontzag  
Elke ziel die Vader zoekt  
wordt hersteld door deze dag

En de kerk is toen ontstaan  
En de Geest ontstak de vlam

Deze boodschap van weleer  
Buigt niet neer, maar houdt stand

Door Zijn bloed en in Zijn vrijheid  
Ben ik vrij in Jezus naam  
Door de liefde van mijn Heer  
Ben ik met Hem opgestaan

Prijs de Vader  
Prijs de Zoon  
Prijs de Geest  
die in ons woont  
God van glorie  
Majesteit  
Prijs de Koning tot in eeuwigheid  
Prijs de Koning tot in eeuwigheid