

20 Met open handen (mel: uit vuur en ijzer)

Van oost tot west staan voor elkaar,
met open handen mensen klaar,
om vriend te zijn al op die plek,
waar mensen om hem vragen;
een troost voor wie droevig is,
een steun voor wie een steuntje mist,
een lamp in de duisternis,
elkaar op handen dragen.

Slaat dus de handen in elkaar
wij mensen hier met mensen daar,
dan wordt de droom van Jezus waar;
één wereld voor ons allen;
breng water waar dorheid is
breng brood waar niet te eten is,
een vriend die zoveel al mist
die laat je toch niet vallen.

Wij denken veertig dagen aan
de mensen hier ver weg vandaan
die zwoegend de woestijn door gaan
naar 't land van melk en honing.
Wij gaan met hen zij aan zij
en brengen hen wat dichterbij,
dan wordt ook door jou en mij
de aarde tot Gods woning.