

34 Als ik wandel door de straten

Als ik wandel door de straten
en ik hoor de mensen praten
wordt er veel gezegd, maar geluisterd wordt er niet.
Langs elkaar heen lopen mensen
mensen die elkaar verwensen,
zonder veel te doen aan het leed dat er geschied.

Refrein:

O Heer, laat ons bouwen aan Uw vrede
in plaats van naar elkaar te slaan.
luister toch naar onze bede
en leid ons op onze schrede.
Want de weg is lang en moeilijk te begaan.

Eeuwenlang is er gebeden:
Heer geef ons nu eindelijk vrede.
Echter om ons heen is nog altijd haat en nijd.
Door het kruis gaf U ons leven,
moed om toch te blijven streven,
naar een maatschappij zonder oorlog, zonder strijd

Refrein
Neuriën
Refrein