

47 A: Heer zij hebben U herkend
(*mel. Verdronken vlinder*)

Heer zij hebben U herkend,
nadat het brood gebroken was,
nadat U verteld had,
dat U voor de mens gekomen was.
Heer, U heeft voor ons geleden,
samen met de dood gestreden,
maar de dood heeft overwonnen,
't nieuwe leven is begonnen.
Leven vol nieuwe beloften,
leven vol van nieuwe dingen.
Voor de mensheid komt de nieuwe dag
'T is een dag waarop de mens
gelukkig wezen mag.

De overwinning op de dood
heeft ook voor ons zijn doel geraakt.
Daardoor heeft u van de mensen
Uw evenbeeld gemaakt.
Samen zullen wij nu streven
naar geluk en eeuwig leven,
in het breken van het brood, Heer
overwinnen wij de dood.
Want U brak toch ook het brood en zei:
Kom mensen doe het ook.
Voor elkaar te leven is het grootste goed.
Door Uw overwinning geeft U ons weer nieuwe moed.