

## 81. Lied van het vuur

Vuur ongrijpbaar, onbereikbaar  
schiets omhoog en het geeft ons licht.  
Dan weer duister, niets van luister  
zagen wij iets van Gods gezicht

Refrein:        Heer, U bent een schichtig vuur  
                     steekvlam in de nacht.  
                     Even brandend, kort van duur  
                     verdwijnt zoals U kwam.  
                     Vlammen vuur en vlammen komen.  
                     Vlammen vuur en vlammen gaan.  
                     Niemand kan Gods wegen volgen  
                     niemand kan zijn gang verstaan.

Smeulend brandend, koude handen,  
vraag mij af of God wel bestaat.  
Mist onzichtbaar, ondoordringbaar.  
God is vuur dat in rook vergaat.        Refrein